

En ikke-religiøs bibel

11. november udkommer **Den gode bog** på dansk.

Den engelske filosof A. C. Grayling fandt at den kristne bibel rummede for mange løftede pegefingre, pålæg om en bestemt måde at leve på og en hævngherrig gud. Og det gode der står i Bibelen, findes også andre steder som hos Sokrates, Buddha m fl.

Derfor han samlet – på samme måde som Bibelen blev samlet – en lang række tekster som det er værd at stifte bekendtskab med.

Den gode bog er lavet for at give indsigt, inspiration, visdom, trøst – og en kommentar til det at være menneske.

Den trækker på de store humanistiske traditioner inden for alverdens tænkning og litteratur. Den beskæftiger sig især med hvordan livet – det gode liv – bør leves.

Den tilbyder stimulerende, tankevækkende, rationel og udbytterig læsning.

I en sekulær tid hvor mange finder at religion ikke rigtig har noget at sige dem, er dette en bog om livet og hvordan det leves, som ved hjælp af fortidens store tænkere belyser den evige udfordring som det er at være menneske.

Den gode bog udkommer den 11. november, presseeksemplarer udsendes om en uges tid når bogen er færdigtrykt. Modtager du ikke et eksemplar kan en bog rekvireres på info@loxodonta.dk.

“A. C. Grayling’s *The Good Book: A Humanist Bible* is a marvel, a ‘distillation’ of over a thousand authoritative texts, edited, redacted, and assembled in the manner of the (Holy) Bible, though by one man rather than many; written in a crisp, beautiful English; printed and bound like the precious object it clearly wishes to become. This is high praise, which Grayling, a philosopher at the University of London and the author of histories, biographies, and books demonstrating the everyday applicability of Humanist philosophy, amply deserves.”

– Macy Halford, *The New Yorker*, 9. maj 2011



Titel: Den gode bog

Forfatter: A. C. Grayling

Oversætter: Lars Zacho Maarup

ISBN: 978-87-992693-8-9

Udgivelsesdato: 11. november 2011

Sideantal: 592

Omslag: Hardcover

Bogladepri: 320 kr

Forlag: Loxodonta